

Het kan zijn dat het boek van jouw keuze niet te bestellen is bij Jona. Kies daarom twee boeken. Vul ze allebei in op het formulier via de computer. De link naar het formulier vind je op de website van onze gemeente en in de CHRCH-app.

Uiterlijk 7 november 2021 kun je het formulier invullen

	<p>HOT NEWS; Corien Oranje</p> <p>Corien Oranje brengt de Bijbel in 149 overdenkingen heel dicht bij het leven van een kind tussen de 9 en 13 jaar. Met inleidingen die aansluiten bij de belevingswereld van kinderen van nu, interessante weetjes, hilarische voorbeelden, quizzen, nadenkvragen, korte gebeden.</p>
	<p>Houd je vast! ; Corien Oranje</p> <p>In dit bijbels dagboek ga je vier maanden lang met Petrus en Paulus mee op reis. Elke dag lees je een klein stukje uit het bijbelboek Handelingen. Aan de hand van vragen, weetjes, quizjes en filmpjes denk je na over jezelf, maar ook over de Bijbel.</p> <p>Je ontdekt meer over de bijzondere opdracht die Jezus' vrienden gekregen hebben. Waarom maken ze van die gevaarlijke reizen? Waarom hebben ze er alles voor over om over Jezus te vertellen? Dagboekstukjes die je soms aan het lachen maken en altijd aan het denken zetten.</p>



Wortels in de klas; Rachel Elsen-Goudkuil

Oké, ik ben een beetje verlegen, maar ik ben toch maar met een topplan aan de slag gegaan: Ik wil met de klas een geweldig feest organiseren. Een picknick zonder rommel. Goed voor het milieu en superleuk voor ons. Gelukkig kan ik dit samen met Juul - die totaal niet verlegen is! - uitwerken. Dan komt er een nieuw meisje in de klas. Saar. Ik voel me onzeker en weet niet goed hoe ik vriendinnen moet maken. Eerlijk gezegd ben ik ook - ja, ik weet het: een beetje dom - jaloers op Juul, die dit wel gemakkelijk kan. En dan zijn er nog de problemen met de moestuin die we speciaal voor het duurzame feest zijn gestart. Geen idee hoe dit allemaal opgelost kan worden. Maar één ding weet ik wel: deze geweldige picknick moet gewoon doorgaan! Een heerlijk meidenverhaal over vriendschap, talenten en duurzaamheid.



Dwars door het dak; Corien Oranje

Wanneer kreeg jij iets waar je niet om gevraagd had?
Hoe zou jij het vinden om een weekje op stap te gaan met Bear Grylls?
Wat voor superkracht zou jij willen hebben?
Hoe lang kun jij je adem inhouden?
In dit dagboek ga je 4 maanden lang met Marcus op avontuur. Elke dag lees je een klein stukje uit het evangelie van Marcus. En met prikkelende vragen, weetjes, filmpjes en quizjes ontdek je steeds meer over wie Jezus is, wat Hem zo bijzonder maakt en wat Hij voor jouw leven betekent. Ook geschikt voor het hele gezin of om in je eentje te lezen voor het naar bed gaan.



Het geheime logboek van topnerd Tycho; Corien Oranje en Cees Dekker

Brandalarm, rondvliegend glas en een grote krater op de plek waar eerst het fietsenhok stond. Het is een zootje op Tycho's school! Was het echt een stuk ruimtetuin dat uit de lucht kwam vallen? Tycho's oom, die alles weet van sterren en planeten, denkt van wel. Hij komt op school vertellen over het heelal, en over de oerknal. Tot verontwaardiging van een paar ouders die zeggen dat er nooit is oerknal is geweest. Wie heeft er gelijk? Tycho en zijn klasgenoten besluiten zelf op onderzoek uit te gaan om uit te zoeken hoe het zit met de oerknal en met de evolutie. Want als God alles heeft gemaakt – dan is het alleen maar cool om meer te ontdekken over hoe hij dat gedaan heeft!



Het is oorlog Sam! ; Geesje Vogelaar-van Mourik

Als de Duitsers intrek nemen in het Veluwe dorp waar Sam woont, wordt alles anders. Vooral als Nard, een verre neef van Sam, bij hen op de boerderij komt wonen. Sam weet zeker dat deze jongen een Jood is, maar dat wordt door niemand hardop gezegd. En Sam vraagt niets, want hij weet dat hij moet zwijgen! Je weet niet wie je nog kunt vertrouwen ...



Een beetje groen; Rachel Elsen-Goudkuil

Hoi! Ik ben Sophie. Ik ben net verhuisd en ik mis mijn vriendinnen uit de stad nu al vreselijk. Wel heb ik een superleuke nieuwe kamer. Die hebben we geel geverfd. Naast ons woont buurvrouw Lily. Zij is echt superaardig. Buurvrouw Lily is dol op alles wat groeit en bloeit. Ze heeft een gezellig schuurtje in haar tuin en weet heel veel over plantjes en zo. Door haar heb ik ontdekt dat plantjes stekken heel leuk is! En ze heeft me nog veel meer verteld over wat je allemaal met groen kunt doen. Ben je nieuwsgierig? Lees dan gauw dit boek.

Doelgroep: Kinderen tussen 9 en 12 jaar die van plantjes en zo houden. Je leest de belevenissen van Sophie én heel veel leuke ideetjes om lekker zelf aan de slag te gaan! Een origineel en aansprekend boek voor jonge meiden..



CD Make Some Noise Kids

De eerste Engelstalige cd van MSNK! Opgenomen door Engelstalige kids in Nederland én Amerika.