

Het kan zijn dat het boek van jouw keuze niet te bestellen is bij Jona. Kies daarom twee boeken. Vul ze allebei in op het formulier via de computer. De link naar het formulier vind je op de website van onze gemeente en in de CHRCH-app.

Uiterlijk 7 november 2022 kun je het formulier invullen

	<p>Vliegen is fijn! Tess & Jess, deel 5; Geesje Vogelaar – van Mourik</p> <p>In de klas van Tess en Jess hangen platen met vliegtuigen. Dat is voor het project over vliegen. Daan komt ook een dagje helpen. Hij heeft iets leuks geregeld. Waar gaan ze naar toe? En dan komen alle vaders en moeders in de klas kijken. Tess en Jess zien er heel deffig uit. Maar of mama dat zo leuk vindt?!</p>
	<p>Beeldenstorm! Een strip over de tijd van de Reformatie; Daan van Oostenbrugge</p> <p>Als de landvoogdes van de Nederlanden de strenge vervolging van de protestanten tijdelijk verzacht, heerst er rust en vrede in de stad waar Andries, Alijt, Dirk en Jacoba wonen. Maar niet voor lang: een mysterieuze man zorgt voor onrust. Is hij een Roomse prediker, gestuurd om de protestantse ketteren de les te lezen, of toch niet? En waarom doet de hulppastoor zo vreemd? Wil hij wel dat deze man in zijn kerk is? Wanneer een verkeerde opmerking van Andries leidt tot een beeldenstorm, redt Jacoba een mysterieus kistje uit de kerk. Maar is het wel veilig om dat kistje mee te nemen? Al snel wordt duidelijk dat ze het beter niet had kunnen doen...</p>



Op heterdaad betrapt; Michel de Boer

Sam wordt wakker en ziet dat de schuur in brand staat. Snel maakt hij zijn zus Sanne wakker. Helaas is de schuur niet meer te redden. Als ook hun hut in brand vliegt, gaan Sam, Sanne en hun vriend Levi op onderzoek uit. Is er een verband tussen de brand in de schuur en in de hut? Wie heeft de branden aangestoken? En wat heeft de brandweerman, die op school vertelde over zijn werk, ermee te maken?



Jipie, vakantie! ; Jansy den Besten

Het is zomervakantie, maar Jens en Jolien zijn niet blij: papa heeft zijn voet geblesseerd. De huttentocht in Oostenrijk kan niet doorgaan. Papa en mama boeken een huisje op een vakantiepark in Nederland, met het plan om van daaruit op de fiets de omgeving te verkennen. Jens en Jolien vinden dit maar niets. Een fietsvakantie is suf en saai! Eenmaal op hun vakantiebestemming heeft de tweeling steeds te maken met pech. Zo veel pech, dat Jens voor de grap zegt dat ze er wel een challenge van kunnen maken. Als ze tijdens de vakantie tien keer pech hebben, krijgen ze een beloning: een dagje naar het Klimbos! De pech-challenge zet de vakantie in een ander licht. Jens en Jolien maken de gekste en grappigste pechdingen mee, én ze moeten toegeven dat die fietsvakantie veel leuker is dan ze dachten. Spannende vraag blijft: hebben ze genoeg pech om dat dagje Klimbos te winnen? Jipie, vakantie! is opnieuw een boek vol humor en avonturen in de serie over de tweeling Jens en Jolien.



God is altijd bij mij ; Pieter Both

Dit dagboekje (150 dagen) is voor kinderen van ongeveer 6-8 jaar. Vanuit het gewone alledaagse leven is er elke keer een inkijkje naar een bijbelgedeelte of een geloofsthema. Bij elke dag staat een vraag waardoor ouders of andere opvoeders een gesprekje kunnen aangaan met het kind. Heel geschikt om elke avond uit voor te lezen of te gebruiken aan tafel. De opzet van dit dagboekje is uniek: het gaat niet uit van de voor veel kinderen bekende bijbelverhalen, maar is juist geschreven vanuit vragen van kinderen en geloofsthema's.



De groene reis van Pien en Gijs; Lianne Biemond

Er valt een brief op de mat. Een brief van het reisbureau. Maar wat erin staat, is niet leuk. Het heeft te maken met brand. De vakantie naar Griekenland kan niet doorgaan. Wat nu? De opa van Pien en Gijs heeft een plan. Een heel groen plan. Hij zegt: ga op reis met de fiets. Dan vervuil je niets! Daar gaan ze dan: papa, mama, Pien, Gijs en ... Flip!

Het wordt een fantastische fietsvakantie. Wil jij weten wat ze allemaal meemaken? Lees dit boek en ga mee op reis! Wie weet, word jij ook gi-ga-groen, zoals Pien en Gijs.



CD Oké4Kids - Op reis!

Op reis gaan doe je niet een-twee-drie. Het begint met het kiezen van een bestemming. Soms best lastig. En met de voorbereiding. Wat neem ik mee? Hoe kom ik daar? En ook niet onbelangrijk, wie gaat er mee? Op reis gaan betekent nieuwe dingen ervaren. Ook in de Bijbel vinden we verhalen over reizen. Denk aan de reizen van Paulus of aan Mozes. Hij leidde de reis van het volk Israël vanuit Egypte naar het beloofde land.