

*Gastvrij, september, oktober, november 2017 – pag. 13:*

## Lezing ‘Euthanasie’ en ‘Voltooid leven’

Op zondag 15 oktober om 14.30 uur zal Marinus van den Berg deze lezing verzorgen. In de media en de politiek keren deze thema's steeds terug. Telkens blijkt hoe moeilijk de vragen rondom leven en dood zijn. In gezinnen en families komt het aan de orde. Wij kunnen er niet om heen. Opvattingen gaan wankelen wanneer de vraag heel dichtbij komt. Hoe kunnen wij daar gewetensvol mee omgaan?

In 2008 is Marinus van den Berg, verpleeghuispastor in Rotterdam, al eens geweest op uitnodiging van ‘Horizon’ in samenwerking met de Rooms-Katholieke werkgroep. Toen was er veel belangstelling en het was een zeer aansprekende avond.

De lezing is in het kerkcentrum; vanaf 14.15 uur staan de koffie en de thee klaar. Voor de toegang wordt een vrije gift gevraagd. De kerkenraad ziet u graag komen bij deze lezing!

*Ben Hoexum*